

Bestedingen 2017 en 2018 mogelijk gemaakt door de Vrienden van hospice Dignitas

Zorg voor onze gasten en verwanten

Dagelijks omringen wij onze gasten met wat nodig is en staan wij hen op allerlei manieren bij. Er is ruimte om te voelen, ruimte voor verdriet, plezier, humor, rust en samenzijn.

- Voor elke gast staat bij opname op zijn of haar nachtkastje een vers welkomstboekje.
- Een draaischijf voor het verplaatsen van de gast van het bed naar een comfortabele stoel.
- Voor ons tweepersoons hoog laag bed passende dekbedovertrekken en hoeslakens.
- Een scheerapparaat en neustrimmer
- Literatuur voor de naasten om te lezen tijdens het waken.
- Voor de aanvullende zorgverlening zijn diverse etherische oliën aangeschaft, zodat wij onze gasten een hand en/of voetwrijving kunnen geven.
- Er zijn oliën met een aangename geur gekocht om op de gastenkamer te plaatsen. Het kan de gast helpen om zich meer te ontspannen of prettiger te voelen.
- Rouwkaarten met een passend gedicht zijn ontwikkeld. Deze rouwkaart wordt met een persoonlijke tekst naar de naasten gestuurd na het overlijden van hun dierbare.



Onze gast is zijn hele leven een trouwe voetbalsupporter van AZ geweest en dat is hij in ons hospice nog steeds.



- Na het overlijden van de gast, wordt er een kaars op de kamer van de gast gebrand. Deze kaarsen kopen wij bij de Stichting Leekerweide en worden speciaal voor ons hospice gemaakt. Wanneer de overledene het hospice verlaat, geven wij deze kaars mee aan de nabestaanden.
- Er zijn zes herinneringsavonden voor de nabestaanden geweest. Voor deze avond worden rozen, lichtjes, muziek, herinneringsboekjes, koffie en thee geregeld.

Vrijwilligers en medewerkers

Gedurende het jaar bedanken wij onze vrijwilligers en medewerkers met een kleine attentie of er wordt een leuke activiteit voor hen georganiseerd.

- Een gezellig samenzijn in "Het huis Verloren" waar we genoten hebben van een oer-Hollands stamppot buffet. Onze activiteitencommissie heeft voor de humor en entertainment gezorgd.
- In onze Kapel hebben we een lunchbuffet gehad met aansluitend een puzzeltocht door de binnenstad van Hoorn.
- We zijn naar het Zuiderzeemuseum geweest, waar een spel of rondleiding kon worden gedaan. Ter afsluiting van deze mooie dag was er een BBQ in het Strandpaviljoen te Enkhuizen.
- Elk jaar wordt er met Sinterklaas een leuke attentie met rijm geschonken. Vorig jaar was dit een chocoladeletter. Dit jaar een gezelschapsspel.
- Een kerstbuffet in de Nadorst met live muziek.



Sfeer in huis en tuin

Een goede sfeer, waarin onze gast en zijn of haar naasten zich thuis voelt, vinden wij belangrijk. We hebben aandacht besteed aan de vervanging of uitbreiding van onze faciliteiten.

Huiskamer

Kunsterstboom, lichtjes en kerstversiering, koffiebekers, theeglazen, kleine serveerschaaltjes, kruimelzuiger, spelletjes

Tuin en moestuin

Tuinaarde, diverse tuin- en moestuinplanten, perkgoed, lichtjes voor de twee kerstbomen buiten, standards voor de kersbomen buiten, twee parasols en parasol hoezen, vogelhuisjes.

Keuken

Voor onze gast bereiden wij elke dag een vers ontbijt, lunch en avondmaaltijd.

De faciliteiten in onze keuken zijn het afgelopen jaar gemoderniseerd en uitgebreid met:

- een stoomovencombi
- cooker
- Inductieplaat
- airfryer
- tostirooster
- blender/staafmixer voor smoothies
- vlees en kaas schalen voor de koelkast, rvs stalen dienbladen, koekenpannen, spatels, ijslepel, , prullenbak,
- theedoeken kookschorten



Kookvrijwilliger Ingrid heeft met liefde een hartige taart bereid

Huisstijl “Vrienden van hospice Dignitas”



- De ontwikkeling en levering van briefpapier en bedankkaarten. In ons hospice hebben we acht gastenkamers en elke kamer is vernoemd naar een bloem. Het ontwerp van onze kaarten is hierop gebaseerd.
- Onze website; met name de pagina “Ons helpen”
- is bedoeld voor mensen die ons willen steunen met een gift of door vrijwilliger te worden.