

Bestedingen 2019 mogelijk gemaakt door de Vrienden van hospice Dignitas

Zorg voor onze gasten en verwanten

Dagelijks omringen wij onze gasten met wat nodig is en staan wij hen op allerlei manieren bij. Onze gast mag zichzelf zijn. Er is ruimte om te voelen, ruimte voor verdriet, plezier, humor, rust en samenzijn.

- Voor elke gast staat bij opname op zijn of haar nachtkastje een vers welkomstboekje.
- Elke gastenkamer heeft een eigen badkamer, waarvoor vloertrekkers zijn aangeschaft.
- Er zijn nieuwe één persoons dekbedhoezen voor het logeerbed van de naaste.
- Literatuur voor de gasten en naasten om te lezen is uitgebreid.
- Voor de aanvullende zorgverlening zijn diverse etherische oliën aangeschaft, zodat wij als onze gast dit wil een hand- en/of voetwrijving kunnen geven of een geur op de kamer kunnen neerzetten ter veraangenaming.
- Na het overlijden van de gast, branden wij een kaars op de kamer. Wij kopen deze speciaal voor ons gemaakte kaarsen bij Stichting Leekerweide. Wanneer de overledene ons hospice verlaat, geven wij deze kaars mee aan de nabestaanden.



Onze gast voelt zich een beetje verdrietig. Liesbeth, verpleegkundige vrolijk hem op door het Westfrieslied voor hem te spelen en te zingen. Hij bedankt haar met een dikke zoen.



Na een handwrijving lakt Gerda, zorgvrijwilliger de nagels van onze gast. Mevrouw geniet ontzettend van de aanvullende- en lichamelijke zorg die wij haar geven.

- Rouwkaarten met op de voorzijde een passend gedicht van Toon Hermans zijn gekocht. Na het overlijden van onze gast schrijven wij aan de binnenzijde van deze kaart een persoonlijke tekst en sturen die naar de nabestaanden.
- Er is driemaal een herinneringsavond voor de nabestaanden georganiseerd. Deze avond is van veel betekenis. Live muziek, herinneringsboekjes, rozen, kaarsen, koffie en thee zijn hiervoor geregeld.



Vrijwilligers en medewerkers

Voor het werk

- Er is een nieuwe fiets gekocht. Onze vrijwilligers kunnen hierop veilig en prettig de dagelijkse boodschappen doen.
- Op de verjaardag van onze vrijwilliger en bij ziek en zeer sturen wij een persoonlijke kaart.
- Elke nacht slaapt een vrijwilliger in ons hospice. Voor hen zijn hypo-allergene hoofdkussens en een dekbed aangeschaft. Ook is er een mooie box gekocht, waarin zij 's morgens dit beddengoed opruimen.



Attenties en activiteiten

Ook dit jaar hebben wij onze vrijwilligers en medewerkers bedankt voor hun energie, enthousiasme en inzet voor onze gasten en naasten. Dit doen we door een kleine attentie aan hen te geven en we organiseren samen met de leden van onze activiteitencommissie twee maal per jaar een leuke en gezellige activiteit voor hen.



- Eind december 2018 is er in de Nadorst ons jaarlijkse 'kerstfeest' gehouden. Een gezellige avond met een smakelijk kerstdiner in buffetvorm en een spetterende kerstshow.
- In mei is een actief en gezellig samenzijn bij de Pétanque vereniging 'de Bouledozers' georganiseerd. Naast het spelen van Jeu de Boules was er ook smakelijk buffet en werd het geheel muzikaal met 'chansons' omlijst door Troubadour Frederic.
- Met Sinterklaas is een chocoladeletter en de prachtige hartverwarmende zorgkalender "Fijn dat jij er bent" geschonken.

Sfeer in huis en tuin

Een goede sfeer, waarin onze gast en zijn of haar naasten zich thuis voelt, vinden wij belangrijk. Er is continue aandacht voor de vervanging of uitbreiding van onze faciliteiten.

Huiskamer

- Thermoskannen, waterkoker, onderzetters voor theezakjes, koektrommels, kleine zout en pepervaatjes.

Keuken

Voor onze gast bereiden wij elke dag een vers ontbijt, lunch en avondmaaltijd. Vorig jaar zijn de faciliteiten in onze keuken gemoderniseerd en uitgebreid. Dit jaar hebben wij vooral de alledaagse keukenspullen gekocht.

- Een warm waterbord (voor gepureerd eten)
- Moulinex handmixer
- Pannelappen, eiersnijder, brede spatel voor vlees, dunschillers, peper en zoutmolen, een midden maat kookpan
- Ovenbestendige dekschalen in verschillende maten en glazen schaal(tjes) voor cake, yoghurt, boter of jam.

Tuin en moestuin

- Tuinaarde, diverse tuin- en moestuinplanten, perkgoed en een kussen box voor buiten.



Tom, kookvrijwilliger kookt graag en met veel plezier een lekkere avondmaaltijd voor onze gasten.